

'k Heb je lief (origineel Paul de Leeuw, tekstbewerking burgemeester Hein van der Loo)

'K Weet niet of je zit te wachten, op een bemoediging van mij
Want het liefst maak jij muziek, met een maatje aan jouw zij
Het is zo stil op al die plekken, als ik denk aan wat je doet
Je telt de dagen die je plagen, en vraagt je telkens hoe het moet

'K Heb je lief met zoveel mensen, 't is veel meer dan houden van
Denk aan je klanken op de planken, nu dat eventjes niet kan
Jouw volle zalen en concerten, zetten mij in vuur en vlam
Maar je vult nu slechts de stilte, van Groote Lindt tot Heerjansdam

'K Heb je lief, 'k heb je lief, 'k heb je lief, wat moet ik zonder jou
'T Zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang
'K Heb je lief, al jouw instrumenten lang

Ik voel het telkens als ik luister, naar een Corona nieuwsbericht
Heb zoveel zorg over het virus, dat zich onzichtbaar op je richt
Als een herinnering ben jij daar, in mijn culturele droom
Met kunsten allermooiste gunsten, maar een publiekelijk syndroom

'K Heb je lief, 'k heb je lief, 'k heb je lief, wat moet ik zonder jou
'T Zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang
'K Heb je lief, honderd .. duizend (!) tonen lang

Ik zie mensen vrolijk dansen, en jouw muziek wordt rond gebracht
Vol van nieuwe inspiratie, heb je steeds iets moois bedacht
Met de kleur die jij laat klinken, maak je zoveel mensen blij
Daarom zing ik van de daken: er gaan engeltjes voorbij

'K Heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou
'T Zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang
Ik heb je lief, zoveel topconcerten lang

Een van m'n mooiste dromen, is weer te zingen met z'n twee
Dat die maar uit mag komen, ik heb je lief, wie doet er met ons meeeee

Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou
'T Zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang
'K Heb je lief, de Corona crisis lang

Ik heb je lief

'K Heb je lief, m'n hele leven lang